

Pareltjes van het noorden

30 augustus- 6 september 2019

Landal De Bloemert, Midlaren



Reiscode S1909

We gaan deze vakantie vieren met 7 reizigers en 2 begeleiding.



Ben



Feddy



Fred



Giel



Mieneke



Ludolf



Willy



Anita



Theo

begeleiding

Dag 1 Vrijdag 30 augustus vertrek naar Midlaren

Precies op tijd vertrekken we vanaf kantoor Tendens met 4 vakantiegangers naar Veenendaal om daar Mieneke en Ben op te halen. We hielden een plas pauze bij van de Valk in Zwolle. Ook aten we onze boterhammen op. Op ons gemak reden we naar Landal de Bloemert in Midlaren.



Eerst bij de receptie onze sleutel op halen. Huisje 2 was voor deze week van ons. Eerst even ons huisje verkennen en de bagage uitladen. De kamers indelen en de bagage naar de goede kamers. Terwijl we daar mee bezig waren werd Ludolf gebracht door zijn zus. Al snel zaten we aan ons eerste kopje koffie voor deze week. Anita ging om de beurt mee helpen koffers uitpakken terwijl Theo begon aan ons avond eten.

We aten vandaag macaroni. We gebruikten de place mats van Tendens wat erg gezellig stond op tafel.



Na het eten maakten we een wandeling over het park en maakten een praatje bij de receptie waar we ook meteen de kaarten bekeken, maar niet iedereen had z'n zakgeld bij, daarom spraken we af om de volgende dag terug te gaan. Enkele namen een knutselwerk mee om later deze week in het huisje te maken. Wat was het heerlijk om hier te wandelen langs het water.



Na de wandeling werden de bedden op gemaakt en bij een glaasje fris maakten we kennis met elkaar. Het was een vermoeiende dag met veel nieuwe mensen, dus vertrokken we allemaal al vroeg naar dromenland.

Dag 2 zaterdag 31 augustus Bloemencorso in Eelde

We begonnen deze dag met ontbijten een ieder die beneden kwam kreeg van Theo een lekker ontbijtje voorgezet.

Nadat iedereen ontbeten had gingen er nog een paar douchen en dronken we koffie. Toen iedereen klaar was gingen we kaarten kopen bij de receptie. Thuis werden die meteen geschreven. Fred luisterde muziek en speelde met zijn kralen.



We aten een boterham uit het vuistje en vertrokken naar de Bloemencorso. In Eelde aangekomen mochten we lekker doorrijden tot het centrum. Veel buurtbewoners hadden al stoeltjes klaargezet maar omdat die er toch nog niet waren hebben we daar zolang gezeten.



Fred en Willy hadden geluk zij mochten blijven zitten. Omdat het toch wel warm werd zocht de rest een plekje in de schaduw op.



We hadden een tijdje moeten wachten maar het was de moeite waard. Het onderwerp was dit jaar film. Op het eind deelden ze bloemen uit die hebben de hele week in ons huisje gestaan.



We waren onder de indruk van alle mooie wagens en vonden het echt kunstwerken.

Onderweg naar huis gingen we langs de ah om boodschappen te doen voor ons avond eten. Thuis deed ieder wat voor zichzelf terwijl Theo eten maakte. We aten vandaag een vegetarische bloemkool schotel. Na het eten gingen we omdat het mooi weer was buiten sjoelen.



Ook binnen waren ze druk bezig.



Na deze drukke dag lagen we er allemaal vroeg in.

Dag 3 zondag 1 september Groningen

Na een ontbijt met een lekker eitje erbij brachten we de ochtend door in en rond ons huisje. We aten nog snel een broodje voor we vertrokken naar Groningen. Onderweg kwamen we langs een stel mooie koetsjes.



In Groningen hadden we door de hoge bus een parkeerprobleem. Terwijl Theo toch een plek ging zoeken gingen we alvast naar de winkelstraat. We liepen even rond tot we bij de blokker kwamen waar flink gewinkeld werd. Fred kocht kraaltjes en touw. Feddy een tekenblok en stiften en ook Mieneke kocht stiften. Gelukkig had Theo ons weer gevonden. Enkele hadden zich toch wel ongerust gemaakt waar dat hij bleef. We liepen even naar de Martini toren om die nu we toch in Groningen waren even te bekijken.



Omdat we van al dat lopen dorst hadden gekregen zochten we een terrasje op waar Feddy thee nam en de rest koffie.



Na dat we klaar waren had niemand meer zin om te winkelen en gingen we maar op tijd naar het restaurant waar we gereserveerd hadden. Het was een Spaans restaurant en heette Prinses.



We kregen een verrassings menu. We begonnen met bruschetta, het hoofdgerecht was gepofte aardappel met gevulde kipfilet en het nagerecht ijs met verse vruchtjes. Nadat alle buiken gevuld waren vertrokken we weer naar ons huisje.

Thuisgekomen vermaakte iedereen zich goed met sjoelen, kleuren, kralen rijgen of tv kijken. Om 9 uur ging de eerste naar bed en vervolgens vertrokken ze om beurten zodat om 10 uur iedereen lag te snurken.

Dag 4 maandag 2 september Dierentuin Emmen

Vandaag stonden we een beetje op tijd op om na het ontbijt te vertrekken naar dierentuin Wildlands in Emmen. Als eerste gingen we naar het gebied Nortica daar woonden o.a. de ijsberen en pinguïns.



Het volgende gebied heette Serenga. Het gebied van de droogte met o.a. leeuwen, giraffen en struisvogels. Je kon daar met een treintje tussen de dieren door.





We liepen verder langs de apen, vooral Giel had veel lol bij de vechtende apen.



We kwamen langs een afdak waar trommels stonden en JA! Die moesten uitprobeernd worden.



Er werd een show gegeven die we al lachend keken.



In de kinderboerderij mochten de geitjes geaaid worden. Degene die dit niet wilden keken op een bankje toe.



Het volgende gebied heet Jungola. Dit is de tropische jungle met o.a. vlinders, vogels en apen. Je kan er een rondvaart maken met een bootje.



Deze heren durfde de ara's eten te geven.



Na dit gedeelte had iedereen het gehad en brachten we nog een bezoekje aan het winkeltje voor we naar huis gingen. Er werden knuffels en schrijfblokjes gekocht. Buiten het park zochten we nog een terrasje op.



Even een stop bij de winkel en daarna thuis een dutje voor het eten of met de beentjes omhoog op de bank. Vanavond aten we chili con carne. Het was zoals elke dag weer erg lekker en als toetje kregen we eigengemaakte appelcompote.

Na de avond knipte Fred zijn knutselwerk netjes uit en zette hem met hulp van Anita in elkaar. De avond duurde vandaag niet lang, iedereen lag er vroeg in. WELTRUSTEN.



Dag 5 dinsdag 3 september Hunnenbedden

Omdat het gister een vermoeiende dag was deden we het vandaag rustig aan. De ochtend mochten ze uitslapen maar toch was iedereen vroeg op. Omdat we in Drenthe zaten en daar ook hunnenbedden liggen moesten we die toch gaan bekijken.



Bij een picknick tafel hielden we pauze met drinken en een koekje.



We lieten een mooie groepsfoto maken.



Op weg naar huis stopten we bij een pannenkoekenhuis, die lag helemaal verscholen in de bossen.



Doordat we laat geluncht hebben eten we vanavond alleen nog beschuit met aardbeien en later op de avond nog chips en nootjes Mieneke, Ludolf en Anita speelden samen Yahtzee. Mieneke won.



Dag 6 woensdag 4 september Boottocht

Vandaag moesten we iets sneller doen met opstaan en ontbijten want we hadden gereserveerd om een boottocht te gaan maken. Het vertrek was op het park. We vaarden over het Zuidlaardermeer. Tijdens het varen dronken we een lekker kopje koffie.



Thuisgekomen aten we een schaaltje yoghurt met verse aardbeien. Willy vond het erg lekker. Ludolf speelde met Anita het spelletje biggen. Anita stond op winnen maar in de laatste worp gooide Ludolf zo goed dat hij met veel plezier toch de winnaar werd



Vanavond gingen we al vroeg eten, we aten van de bakplaat. Omdat het niet zo mooi weer was deden we het binnen. Theo bakte steeds van alles wat aardappeltjes worstjes hamburgers en daarbij witlofsalade en tuinbonen.



Het had ons goed gesmaakt.

De avond deelden we de vakantieherinneringen uit en genoten nog van een glaasje fris en iets lekkers erbij.

Fred was zoals elke avond de laatste die naar bed ging en poetste dan de tafeltjes bij de tv.



Dag 7 donderdag 5 september doezoo en Elvis bistro

Voor we naar de Doezoo vertrokken gingen Theo en Ben even langs de receptie voor een krant en extra slagboom muntjes. Ze hadden een gekke bui toen ze terugkwamen en iedereen had lol. Anita maakte stiekem foto door de raam heen. Feddy had haar kunstwerk af.



Mooi op tijd was iedereen klaar om te vertrekken naar de Doezoo. Dit is een kleine dierentuin waar je op sommige dagen een slang om je nek krijgt en een vogelspin vast mag houden, helaas waren wij er op een verkeerde dag. Maar alleen al het rondkijken was erg interessant. Op verschillende plekken kon je ook puzzelen.



Deze grote leguaan liep los rond. Giel vond hem erg leuk en ging hem van dichtbij bekijken. Willy vond hem maar eng en bleef op een afstand.



Voor we vertrokken zaten we nog even bij een bankje en dronken sap met een koekje, via het winkeltje terug naar de bus. Feddy kocht een mooie vlinder en Ludolf een bouw pakketje van verschillende insecten.

Aansluitend gingen we uit eten. We hadden een leuke zaak gevonden een Elvis diner/café. Alles van aankleding tot muziek was Elvis. Helaas regende het toen we er heen liepen maar daar gaven Feddy en Ben niets om, ze zongen in de regen.



Omdat we de place mats zo mooi vonden kreeg ieder een schone mee naar huis.

Het hoofdgerecht was waldorfsalade of zalmsalade.



Het hoofdgerecht was kibbeling, kip of spareribs.



Het nagerecht was verschillende soorten ijs of cheese cake.



Gelukkig was het droog en wandelden we op ons gemak richting bus. Thuisgekomen hebben we koffers ingepakt die vanochtend nog niet klaar waren en hadden we een gezellige laatste avond. We kletsten over de vakantie en wat iedereen het leukst had gevonden. Eigenlijk vonden ze de hele vakantie leuk!

Dag 8 vrijdag 6 september Weer naar huis

Vanochtend vroeg op gestaan ontbeten en kleine wasbeurt. De laatste spullen in de koffer en alle koffers verzamelen. En wachten op de zus van Ludolf die hem kwam ophalen. Met z'n allen Ludolf uitgezwaaid, een laatste toiletbezoek en de bus in.



Eerst nog even de sleutel inleveren en dag Midlaren.

Onderweg nog een plaspauze bij van de valk in Zwolle. Maar ojee de bus startte niet meer, net toen we hulp wilden bellen deed hij het weer. De volgende halte was Veenendaal waar we Ben en Mieneke uit zwaaide. Na de 5^e keer proberen startte de bus gelukkig en konden we de rest veilig afleveren bij het kantoor van Tendens in Arnhem.

Het was een leuke reis, mooie dingen gedaan en gezien.

Misschien zien we mekaar nog eens op een volgende reis of op het jaarfeest,

Groeten Theo en Anita

Nu nog een paar leuke foto's.

